

# Inhoud

## Erkenning

### 1. Waarom terug?

De verwijzing van een Profeet  
De Thora van Mozes en de Wet  
Thora en genade

### 2. De Thora blijft geldig

Uit de mond van de Messias  
Wat zeggen de apostelen?  
Maar wat nu?

### 3. Wat is onze Bijbelse identiteit in de Messias

Wie is Israël?  
Wat met de heidenen  
De olijfboom van Romeinen 11  
Staat u als geënt?

### 4. Laten wij bij het begin beginnen

Wie is onze Machtige en wat is zijn Naam?  
Hij heeft een Zoon, wie is Hij?  
Zijn Zij drie of Één. (Echad)

### 5. Wie is de gemeente van Yahshua?

Kerk of Israël?  
Het Koninkrijk van Elohim  
Aan wie Hersteld?

### 6. De hoogtijdagen van YHWH

Zijn de hoogtijdagen alleen voor de Joden?  
Pascha  
Het feest van de ongezuurde broden  
Het feest van de eerstelingen  
De vijftigste dag -Shavuoth (pinksteren)  
Het feest van de Trompet  
De Grote Verzoendag  
Loofhuttenfeest  
Sabbat

7. U bent dus een Israëliet!

De twee huizen van Israël

Jeremia 31:31 en Hebreë 8: 8

8. Maar Hij, antwoordende, zeide:” Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”.

Ga zitten en leer.(Markus 6:35-44)

9. En zo zal gans Israël verlost worden

De eerste opstanding

Het duizendjarig rijk

De tweede opstanding

De poorten van het Nieuwe Yerusalem

Bibliografie

In dit schrijven worden de volgende namen gebruikt. Wij geven de oorspronkelijke namen die bij de lezer al bekend zouden moeten zijn. Het gebruik van de ‘juiste’ namen wordt door het lezen van het boek duidelijk:

<b>ABBA</b>	Vader
<b>YHWH</b>	DE HEER
<b>Yahshua</b>	Jezus
<b>Ruach</b>	Geest
<b>Ruach Ha Kodesh</b>	Heilige Geest
<b>Elohim</b>	God
<b>Messias</b>	Gezalfde
<b>Tenach</b>	Oude Testament
<b>Thora</b>	De Wet, Levenswijze
<b>Brit Chadasha</b>	Nieuwe Testament

# Waarom Terug?

De titel van dit boek betekent dat men “terug” moet. Waar moeten wij dan naar toe? Zijn wij dan op een verkeerd pad of spoor? Kan het zijn dat wij op een weg zijn waar we onbedacht op gekomen zijn en het niet eens weten? Dat is mogelijk. Er is geluisterd, maar niet gezocht. Vertrouwd, maar niet geleerd, of men wilde niet leren of luisteren en zijn eigen wegen op gegaan. Hebben wij de woorden van de apostel wel goed gehoord en verstaan? Hij zegt:

*“werk uws zelfs zaligheid met vreze en beven;” (Fil.2:12)*

Als u dit serieus neemt, dan is dit boek voor u. Ja, de toekomst staat op het spel. Het eeuwige leven met de Heiland..., daar moet aan gewerkt worden met vreze en beven. Het is duidelijk dat de komst van de Messias nabij is. U hoeft alleen maar te kijken naar de gebeurtenissen in Israël en de wereld en de woorden van de Messias in Mattheüs 24 worden zichtbaar:

*“ En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden, En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. (Matt.24:11-12)*

Het woord “ongerechtigheid“ is het Griekse woord “anomia”. Wij komen op dit woord zeer zeker terug omdat het van groot belang is waarom de mens “terug” moet. Nu is het de tijd van de valse profeten en de koude harten. Vergeet niet de waarschuwing van de Meester:

*“ Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. (Open. 2:5)*

Wij moeten “terug” naar de eerste werken:

het onderhouden van de levenswijze van ABBA YHWH.  
(Pred.12:13)

# De verwijzing van een Profeet

In het Boek Maleachi het vierde Hoofdstuk lezen we:

*“Gedenk der Wet (in het Hebreeuws, Thora) van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israëel, der inzettingen en rechten. Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag van YHWH komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vader; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.” (Mal.4:4-6)*

Voordat de grote en vreselijke dag van YHWH komt, (en ver weg is die dag niet meer) zendt YHWH de profeet Elia. Maar zegt u, Elia is al geweest! Dat is juist, maar voordat wij de grote en vreselijke dag van YHWH meemaken, komt de geest, de spirit van Elia weer terug. Wat was de prediking in de geest van Elia? Dezelfde als die van Johannes de Doper: (Luk.1:17)

*“ Bereidt den weg van YHWH, maakt Zijn paden recht!” (Luk. 3:4)*

De kromme wegen moeten tot één rechte weg gemaakt worden, en de oneffen wegen tot een rechte weg. Hier hebben wij de oplossing; wij moeten een onderzoek doen naar onze weg. Zijn wij op de rechte en correcte weg of is hij krom en oneven? Dit moeten wij met een oprecht hart onderzoeken. Hierin moeten wij eerlijke studenten zijn en de Schrift duidelijk laten getuigen. Wij moeten met warme harten en door de Ruach/Geest geopende ogen, de Woorden van YHWH bestuderen om dan onze weg te vergelijken met die van de Bijbel. De Schrift zegt bij monde van Maleachi:

*“ En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen weder brengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen;” (Mal. 4:6)*

Wie zijn de vaderen? Wel, in de context van Israëel zijn dat Abraham, Izaak en Jakob. Ja, maar u zegt: 'wij zijn Israëel niet! Wij hebben Calvijn

en Augustinus als vaders'. Dat zijn de vaders van de Kerk en wij zijn kerkmensen en geen Israëlieten.

Wij zullen dit uitvoerig gaan behandelen in een volgend hoofdstuk, getiteld 'Wat is onze identiteit in de Messias'.

YHWH zegt via Maleachi:

*“Gedenk de Wet/Thora van Mozes Mijn knecht”.*

Waarom moeten Christenen nu de Thora(Wet) gedenken? Die was toch afgeschaft? Die is toch voor de Joden?! Christenen zijn toch niet onder de Wet, maar onder genade?. Het traditionele christendom leert, dat de Thora (Wet) aan het kruis geslagen is en dat de Christen nu onder genade leeft. Is dat zo? Deze vraag is van groot belang. Is de Wet niet meer van kracht? Als dit niet juist is en de Wet is nog steeds van kracht is, dan veranderd alles, dan is er zeer zeker een heroriëntatie nodig.

# De Thora van Mozes en de Wet

Er is veel geschreven en gezegd over her woord Thora. In het Nederlands is het vertaald met wet, maar dat is geen goede vertaling. Het woord Thora betekent veel meer dan wet. Het woord wet, duidt aan, wat wij volgens de wet mogen of wij niet mogen, maar het woord Thora zegt dit niet. Het woord Thora betekent; instructie, leer en onderwijs. Het is als een handboek of een gebruiksaanwijzing. Zoals de Thora is, zo wil YHWH de mens zien naar Zijn beeld, dus de Thora is een afbeelding. Ja, dat is juist. Met de Thora worden meestal de vijf boeken van Mozes bedoeld van Genesis tot Deuteronomium. Maar ik vind het beter gezegd, dat het de totale Schrift van Genesis tot Openbaringen is. Want het is allemaal leer, instructie en onderwijs. De Thora is het Woord van YHWH. Elohim (God) openbaart zich bij en door zijn Woord, Alles is bij en door zijn Woord tot aanzijn gesproken. (Gen. 1:3)

We lezen in Johannes 1:3

*“ In den beginne was het Woord, en het Woord was bij Elohim, en het Woord was Elohim. Dit was in den beginne bij Elohim. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, (dus door het Woord) en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.”* Nu vers 14: *“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, vol van genade en Waarheid.”*

Wat is de Waarheid? Volgens Psalm 119 vers 86 zijn al de geboden waarheid, het Woord, of de Thora, is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad zegt vers 105. Uw Thora, (uw wet) is de waarheid, vers 142. Dus de Thora, het Woord dat vlees werd, is de waarheid. Het is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voeten.

Hier in de Messias neemt het Woord vorm aan, wij kunnen zien dat er geen verschil is tussen de geschreven en de vlees geworden Thora. Als u de Messias ziet, dan ziet u de Thora, Hij leeft hem uit. Dit zegt Paulus ook in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 10 het 4<sup>de</sup> vers, maar dan wel juist vertaalt;

*“De Messias is het doel van de hTora voor een eeuwige rechtvaardiging voor allen die geloven” (1)*

Als de Messias de het doel van de Thora is, en de Thora het onderwijs van ABBA YHWH is, hoe kan het traditionele christendom dan leren dat de Thora afgeschaft is? Hier bedoelen wij mee, dat de Kerk de leer van de Thora heeft veranderd en onder andere zegt dat de Sabbat en de Bijbelse feesten en de spijswetten niet meer van kracht zijn; dat dit alles vervuld is in de komst van Jezus. Nu hebben wij een nieuwe leer, de leer van de Kerk, waar de Sabbat verplaatst wordt naar de zondag en de Kerk haar eigen feesten invoert. Zij leert wel iets van de tien geboden, maar de diepe leer van de Thora, nee, die is afgeschaft. Maar is dat zo? Hebben wij nog meer bewijs?

Leest U weer Psalm 119 en nu vers 144;

*“De gerechtigheid Uwer getuigenissen is in der eeuwigheid; Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.” (v. 160)*

Dus de getuigenissen van YHWH bij en door zijn Woord staan voor eeuwig. Zegt Paulus dat ook niet in zijn brief aan de Romeinen?

*“Weet gij niet, broeders! Dat de Wet (of de Thora) heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?” (Rom. 7:1)*

Ja, u leest het goed, dit staat in het “Nieuwe Testament”

De mens is onderworpen aan de Thora, (wet)zo lang hij leeft. Hier worden niet alleen de tien geboden mee bedoeld, maar de hele levenswijze van YHWH inclusief de Sabbat op de zevende dag en de Bijbelse feesten van Leviticus 23 enzovoorts. Dat klopt toch ook, men kan de waarheid toch niet afschaffen, want de Thora en de Messias zijn toch de waarheid! *“Het begin Uws Woords is waarheid”* Maleachi zegt dan:

Gedenk de waarheid die ik destijds aan Mozes mijn knecht gegeven heeft. Dit komt de geest van Elia ons weer duidelijk maken. Keer terug naar de waarheid. De Thora van YHWH aan Mozes gegeven, ga daar



naar terug want dat is de waarheid, het Woord tot leven!

*“Maar Gij YHWH zijt nabij, en al Uw geboden zijn waarheid.”* (Ps. 119:151)

# Thora en Genade

Waar komt de leer vandaan, dat de Thora niet meer van kracht is? De apostel Paulus waarschuwde ons al in het boek Handelingen. Hij zegt:

*“ Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelfen zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.”*  
(Hand. 20:29-30)

Paulus wist door de Ruach/Geest van YHWH dat er zware wolven zouden komen die de kudde niet zouden sparen, prekende verkeerde dingen. Dus een vervalste prediking, of een vervalsing van de ware leer. De waarheid wordt veranderd bij en door wolven. Kort na de dood van Paulus in 66 A.D. treffen wij Ignatius aan. Ignatius (A.D. 30-107) Eén van de eerste Kerkvaders leerde onder andere dat hij de gemeente leidde in plaats van Elohim, en dat zijn presbyters in de plaats van de apostelen waren.

*“Het is daarom alleen maar juist, dat de mensen naar hun bisschop moet luisteren, hem in niets tegenstaan, maar zijn woorden als waar aannemen,”* schrijft hij; *“de Heer doet niets zonder de Vader, zo doet u ook niets zonder uw bisschop en de presbyters.”*

Hij leerde in zijn brief aan de Magnesians:

*“Laat u niet verleiden met vreemde dogma's, nog met fabels, waar geen waarde inzit. Voor, als we nu nog leven volgens de Joodse Wet, dan bevestigen wij dat we geen genaden hebben ontvangen, **het oude, is weg** en alles is nu vernieuwd.*

*Want, als we nog steeds leven volgens de Joodse Wet, en de besnijdenis van het vlees, dan ontkennen wij dat we genade ontvangen hebben. Daarom moeten allen die opgebracht zijn in de oude order van dingen en tot een nieuwe hoop zijn gekomen, niet langer de Sabbat onderhouden maar de dag Des Heren,”* (2)

Ignatius was niet de enige, Justin Martyr, Marcion, Chrysostom, Valentinus, Clement of Alexandria, Origan, en vele anderen zijn allen schuldig aan de vervalsing van het goede nieuws en een antisemitische prediking. Het hoofd van de gemeente is nu de bisschop en niet de Messias. De oude, en een groot stuk van de leer in het Oude Testament heeft afgedaan en de Sabbat is nu vervangen met de dag van de Heer, zondag de eerste dag der week. Maar YHWH zegt in Zijn Woord:

*“ en heeft Hem, (de Messias) der Gemeente gegeven tot een Hoofd **boven alle dingen**: Welke Zijn Lichaam is,” (Efe. 1:22-23)*

*“ Want Ik, YHWH, word niet veranderd” (Mal. 3:6)*

YHWH is onveranderlijk en zo is Zijn Messias, want wij lezen:

*“Yahshua (Jezus) de Messias is gisteren en heden dezelfde in der eeuwigheid.” (Heb. 13:8)*

De Messias is Dezelfde voor eeuwig, en wij weten van Johannes 1, dat de Messias het Woord is. Dus het Woord is voor eeuwig hetzelfde, daarom onveranderlijk. Naar aanleiding van de Sabbat zegt de Schrift:

*“ Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn Sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men Weten, dat Ik YHWH ben, Die u heilige. (of apart zet) Onderhoudt dan den Sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden.” (Exo 31:13-14)*

Maar wat zegt Ignatius:

*“Maar een ieder die u de Joodse Wet predikt; luister niet naar hen” (Phil. 2:6)*

Voordat de leiders uit de heidenen hun plaats namen in de ‘nieuwe gemeente van Jezus’, was de gemeente van Yahshua, een maagd, pure, zo schrijft Hegesippus (180 A.D.) Een historicus der Nazireeërs, Hegesippus leefde in de tijd van Simon broer van de Messias Yahshua, die het

leiderschap van de gemeente overnam van zijn broer Jakobus, (Jakobus de rechtvaardigen) die in 62 A.D. overleed. (3)

Er was dus een overgang, van het pure geloof van de eerste gemeente, naar een vervalsing van het goede nieuws door de wolven. En zo werd de leer geboren, dat de Christen niet langer onder de Wet is, maar nu onder de genade leeft. Laten wij nu bewijzen vanuit het Nieuwe Testament dat de Thora van kracht is, en dat zij niet is afgeschaft. We sluiten dit hoofdstuk af met de woorden uit de Tenach( het Oude Testament):

*“Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees Elohim, en houd Zijn geboden, want dit is de taak van **alle mensen**. Want Elohim zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.” (Pre. 12:13-14)*